

MAGISKA Dörren



Kapitel 1

Hej jag heter Kim och jag är 11 år. Jag har en bra vän som går i samma skola och skolan heter Hedebebskola. Min vän heter Tim och han är 11 år. Jag har svart hår och jag är brun och gillar att äta mat hemma och att bada, spela fotboll och att simma. Tim har också svart hår och är brun och han gillar att äta mat och spela fotboll, ishockey och simma.

Jag och Tim går i samma klass och vi går i år 5. Jag är rädd för en fröken som är min lärare hon heter Eva och hon är sträng. Jag gillar inte henne.

Jag och Tim gick själva till klassrummet och det fanns ingen där när vi skulle dricka vatten så behövde vi papper så vi öppnade ett skåp. Då hittade vi en dörr. Jag och Tim undrade vad som fanns bakom dörren.



Kapitel 2

När jag kom till skolan då gick jag till dörren så fanns det ett brev sticka ut från dörren. Sen tog jag brevet och öppnade sedan började jag läsa.

Hjälp!

Jag är jätte hungrig och törstig.

Hej jag heter Max kan du hjälpa mig det finns mycket krig och jag vet inte vad jag ska göra snälla hjälp mig det finns många personer som är skadad de som krigar tar allt mat som jag ha. Just nu bor jag i en hemlig grotta.

Hälsningar Max

Sen tänkte jag hur ska jag kunna hjälpa dem jag får ha det som en hemlig grej som ingen annan får veta.



Kapitel 3

Jag måste hjälpa Max han var ju i magiska dörren. Hur ska jag ta nycklarna från fröken Eva. Sen efter lunchen gick fröken Eva nära dörren. Sen såg jag att hon la några konstiga nycklar på en byrå. Jag gick sakta och sakta till nycklarna efter ett tag såg jag att fröken Eva kom så jag sprang och gömde mig. Hur ska jag ta nycklarna för att öppna dörren. Sedan efter 1 timme gick fröken Eva. Jag gick sakta för att hon ska inte höra mina fotsteg sen tog jag nycklarna och gick till dörren för att öppna.



Kapitel 4

På andra sidan dörren öppnade sig en värld jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Jag hamnade i ett stort krig på en stor slätt. Det var blod på marken och personer som är skadad. Jag såg en krigare så jag gömde mig bakom en stor sten. Sedan tänkte jag var är Max som ville ha hjälp, ja just det, han bodde i en hemlig gråta. Var ligger den hur ska jag gå fram det finns krigare som äter kyckling och det luktar eld och svet. Jag såg några krigare grejer till exempel metall väst,spjut,knivar,skydd grejer och metal skor.



s

Kapitel 5

Plötsligt hittade jag en grotta så jag gick fram till grottan och då hittade jag en person som heter Max. Vi pratade med varandra och det var jag som började prata.

- Hej!
- Hej!
- Hur mår du?
- Jag mår bra.
- Tur för du kom.
- Varför?
- För jag behöver hjälp det finns mycket krig här.
- Jag vet.
- Hur vet du?
- På vägen hit såg jag blod på golvet och många personer som var skadade Men vad äter du?
- Jag äter ingenting dom tar allt mat.

Sedan visade Max runt hur det var i grottan jag tyckte att det var fint och lite stökig. Var sover du?

- Jag sover på ett täcke.

Sedan blev det kväll så jag somnade. Jag tänkte hur ska jag hjälp honom?



Kapitel 6

Rätt som det var kom jag på hur jag skulle göra. Min plan var att jag ska fråga Max om ta hem han till min värd. Jag frågade honom och han sa jag det kan jag. Men jag måste först gå hem och hämta grejer och Max sa hejdå.

Jag ska hem och ta

- Lång pinne
- Rep
- Kniv



När jag skulle till dörren då sprang Max till mig och sa lämna inte mig. Då gick jag in i dörren.

Kapitel 7

Jag kom tillbaka till skolan och allt var vanligt. Nästa dag skulle jag hämta grejerna. Det första jag fick tag på var en lång pinne. Sen gick jag till min vän Tim. Jag frågade han vet du var Rep finns? Han sa att det ligger i centrum. Jag gick dit och hittade inte. Sen gick jag till en annan affär då hittade jag Repet. Jag behöver min sista grej det var kinv den hittade jag hemma. Sen gick jag till skolan och smög in i klassrummet. Jag öppnade dörren och gick in.



Kapitel 8

När jag gick in igenom dörren gjorde jag en fälla. I min fälla la jag kött sen hämtade jag långrep. Jag la långa repet rund köttet då kom alla zombie dem fastnade i fällan. Sen gick jag till Max jag sa till han att jag har fångat alla zombie. Han sa bra jobbat till mig han fick gå ut när han ville.



Kapitel 9

Dagen efter gick jag till skolan och allt var som vanligt.

När mattelektionen var klar gick hela klassen ut på rast.

Jag såg nån som jag var rädd för och det var vaktmästaren som jag tog nycklarna i från. Jag märkte att han letade efter sina nycklar. Jag gav honom nyckeln och han blev glad. Han tyckte att jag var snäll.

Vi lovade varandra att inte säga till någon annan om den magiska världen.

Sen gick jag att köpa glass till mig och Tim . Vi åt glassen ut.



Den här boken handlar om en kille som heter Kim. Han ska rädda en värld. I den andra världen finns det Zombie och det finns mycket krig.